

HOOPVOL AFRIKA

Vanuit Senegal met
ANCO & EWEN

"WARMER ZORG
VOOR LICHAAM EN
GEEST BIJ HOPE
CLINIC"

MODY AGIBOU DIALLO (20)



Daarnaast had Ewen het al langer op haar hart om **een aantal portretten rondom Ebola** te maken. Om zo de rijke nalatenschap van onze omgekomen vriend en andere Ebola slachtoffers vast te leggen. Voor deze opdracht sprak zij met voornamelijk jonge mensen en interviewde zij hen met een lach en traan. Veel jongeren kunnen bijvoorbeeld hun school niet meer afmaken, omdat ze nu - na het wegvallen van vader en/of moeder - verantwoordelijk zijn voor het inkomen van het gezin. Toch was het bijzonder om te horen hoe de jongeren aan hun ouders terug denken en wat voor rol ze hadden en hebben gespeeld in de vorming van hun leven. Het is nog even bekijken in welke vorm deze serie kan worden gegoten.

Ook brachten we een bezoek aan Amerika en was Anco uitgenodigd om het belang van zonne energie voor de verschillende radiostations te onderstrepen. Tijdens de sponsoravond **'Supper for soul-ar'** brachten met name de verhalen over het impact van de radio in het leven van alledag het werk zichtbaar dichterbij. Anco hield zich goed staande op het podium naast andere, bekende radio presentatoren. Zijn kleurrijke, Afrikaanse blouse en Nederlands/Engelse accent hebben daar zeker bij geholpen :)

Voor de nieuwste videoclip van de Senegalese zanger Cissa werden we gevraagd om beelden met onze Drone te maken. Het thema van het lied (Voyage/Op reis) en de bijzonder mooie locaties (afgelegen, wijdse zandvlaktes) vormden een ideale setting om dit unieke stukje techniek in te zetten. De sfeer was bijzonder goed, ondanks een superhete en intensieve draaidag. Het niet-christelijke productie team stuurde later een sms, waarin ze Cissa bedankte voor de bijzondere samenwerking, waarbij een zekere vrede en bijzonder licht zichtbaar werden. **Bekijk de muziek video.**

Onze jonge Malinese vriendin waarover we in onze vorige nieuwsbrief spraken, is met de Discipelschap Training School (DTS) gestart in Koutiala, Mali. Ze lijkt helemaal op te bloeien en krijgt een nieuwe kijk op haar Hemelse Vader, zichzelf en dus ook op het leven ...
Nieuwe Hoop voor de toekomst.

NIEUWE VIDEOCLIP CISSA

Het thema van 'Voyage' is dat we, als navolgers van Jezus, op doorreis zijn. Het refrein gaat zo:

"Voyage, voyage (Op reis, op reis).
Nous sommes pas d'ici (We zijn niet van hier),
Nous sommes de passage (We zijn op doorreis)."

Bekijk de **Making of video** van de draaidagen om de sfeer achter de schermen te proeven ...



MALI WEER IN VICTRON KALENDER

Ook dit jaar kwam de vraag of we weer wilden meewerken aan de Victron Kalender van 2016. De fotoshoot in een dorpje in de buurt van Segou zorgde voor heel wat actie en hilariteit.

Toch mochten de twee uiteindelijke platen er zijn en werden ze zo gewaardeerd door Victron dat ze besloten beide foto's te gebruiken. Twee keer Mali dus in de kalender.



RUBRIEK: MAG IK JE IETS VRAGEN?

In de vorige nieuwsbrief werden al wat brandende vragen van jullie aan ons beantwoord. Er bleven er nog een aantal onbeantwoord liggen ...

Laten we de aftrap doen met een vraag die we de laatste tijd regelmatig krijgen: **Hoe veilig is het nog om in Mali en Senegal te werken?** A&E: "Een vraag die niet even snel en makkelijk te beantwoorden is. In het kort geloven wij dat deze stroom van geweld alleen maar heviger zal worden en we geweld niet 'oplossen' met (tegen)geweld. Het is de kunst om de weg van de Liefde te blijven gaan en ons niet door angst te laten verlammen. We geloven dat we veilig zijn, daar waar God ons geplaatst heeft. Al betekent dit niet automatisch dat we altijd ongeschonden uit de strijd zullen komen."



Ook werd ons gevraagd wat het **mooiste onderdeel is van ons werk?** A&E: "Ons werk is heel divers en dat maakt het ook leuk! We kunnen samen bijvoorbeeld heel erg genieten van het reizen naar de verschillende projecten. Zelfs als het over niet gebaande wegen is (zie foto) :) Toch is de aanraking en verandering van mensenharten het mooiste aspect aan ons werk. Het gaat er niet zozeer om wat wij met ons hoofd en handen doen, maar wat God in harten bewerkstelligt."

Een vriendin vroeg zich af wat **wij als westerlingen zoal kunnen leren van Afrikanen?** A&E: "In Afrika staan relaties centraal en daar wordt ruimschoots de tijd voor genomen. Dit soms tot ergernis van ons westerlingen die even snel iets willen regelen. Ook de veerkracht en het doorzettingsvermogen van een Afrikanen is groot. Op creatieve wijze probeert men toch elke dag weer brood op de plank te krijgen. Dood en leven staan in Afrika ook evenwichtiger tot elkaar, omdat men nu eenmaal meer te maken krijgt met deze aspecten. We hebben in Afrika ook meer met humor naar onszelf leren kijken. Met een gezonde dosis humor sta je opener in het Afrikaanse leven."

We eindigen graag met de vraag wat we - na zoveel jaar zendingswerk - **als grootste zegening** hebben mogen ervaren? A&E: "Pfff, een goede, maar lastig te beantwoorden vraag. We mogen dagelijks zoveel zegeningen - groot of klein - om ons heen zien, dat het moeilijk is de grootste hieruit te kiezen :) Eén die bij Anco bovendien is toch wel de substantiële studentengroei van de bijbelschool Bethel in Koutiala. Zij groeiden van 7 in 2007 naar zo'n 60 in 2015. Op deze wijze kan een groter aantal dorpen, nog niet met het Goede Nieuws bereikt, van een voorganger worden voorzien. Ewien ziet het meer in de bijzondere vriendschappen met Afrikanen door alle jaren heen. Hierdoor hebben we veel dingen mogen leren over onszelf, de maatschappij, taal/cultuur en niet te vergeten ... God."

VANUIT HET TFC

Is het bij jullie ook vaak zo'n drukke tijd zo aan het einde van het jaar? Werk, gezin, Sinterklaas intocht, surprises maken, gedichtjes schrijven, voorbereidingen voor de Kerstdagen en allerlei andere dingen die je nog liefst even wilt afmaken voordat het nieuwe jaar begint. **Maar ja, hoe belangrijk is dat nu allemaal eigenlijk?**

We hoeven niet ver weg te gaan om grote groepen mensen tegen te komen die vanuit Syrië onze kant op zijn gevlucht. Zij hebben geen eindejaarsstress. Zij hebben veel belangrijkere zaken om zich zorgen over te maken tijdens hun erbarmelijke 'Voyage'.

En hoe zit het nu met de veiligheid op het zendingsveld? Is de dreiging voor terreur ondertussen te groot geworden? De aanslagen in Parijs en op het hotel in Bamako staan nog vers in ons geheugen. Brussel is dagenlang afgesloten geweest. De jacht op verdachte personen is geopend. De Westerse wereld raakt in paniek; de dreiging is ineens een stuk dichterbij gekomen.

Moeten we ons nu zorgen maken? Als je het aan Anco en Ewien zou vragen, is het antwoord eenvoudig: **'we zijn veilig op de plek waar God ons bedoeld heeft' (Deut. 31:8)**. En zo is het ook; als we samen met God op reis zijn, zal Hij ons beschermen. Mijn gebed voor 2016 is dan ook dat Anco en Ewien nog lang en vol passie Gods werk mogen voortzetten. Bidden jullie mee?

Namens het TFC, René van Rossum

DANK EN GEBEDSPUNTEN

Dank: Heropening Hope Clinic Guinee, na moeilijke tijd
 Dank: Malinese vriendin die DTS school volgt = Hoop voor de toekomst
 Gebed: Halt toeroepen geweld: in West-Afrika, wereldwijd
 Gebed: Dat Guinee, Sierra Leone en Liberia 2015 Ebola-vrij mogen afsluiten

COLOFON

Sinds sept 2004 wonen en werken Anco & Ewien voor de CAMA in West-Afrika. Hun werkdomein is: technische ondersteuning. Postadres: Anco en Ewien van Bergeijk | B.P. 50.600 | 10200 Dakar | Senegal | www.avonturiers.nl

Uw giften kunnen naar: CAMA - Postbus 265 - 3970 AG in Driebergen-Rijsenburg - www.cama.nl - ABN/AMRO: IBAN= NL76 ABNA 0484 6740 48 en BIC = ABNA NL2A o.v.v. **'Technische Ondersteuning West-Afrika'**.



TFC : Sandra (gebed) - sandra@loonstra.eu; Rene (communicatie EGM) - ravanrossum@hotmail.com; Wilko & Mariska (organisatie) - vanderpeijl@casema.nl - Arianne (financien) - ajvanbergeijk@hotmail.com; Peter (algemene zaken) - peter.ribbers@hetnet.nl.

ANTWOORDKAART



Projecten waarbij Anco & Ewien betrokken zijn:

- # Bethel bijbelschool zonne energie (BGKCTL)
- # Kennis delen op agrarisch gebied
- # Productie korte video's (BGKFOTO)
- # Zonne energie Hope Clinic, Guinee (BGKALG)
- # Technische ondersteuning radio's (BGKRBF)
- # Beersheba project, Senegal (BGKBEER)
- # Algemeen technisch werk (BGKALG)

Ik wil graag mijn steentje bijdragen aan het werk in West-Afrika

- En ontvang graag de nieuwsbrief PER E-MAIL (VOORKEUR) / PER POST *
(omdat ik geen gelegenheid heb de nieuwsbrief per e-mail te ontvangen)
- En maak zelf een bedrag EURO EENMALIG / PER MAAND / PER KWARTAAL / PER JAAR * over op ABN/AMRO: IBAN= NL76 ABNA 0484 6740 48 en BIC = ABNA NL2A - CAMA in Driebergen - Rijsenburg o.v.v. **Technische Ondersteuning West-Afrika.**
- Hierbij machtig ik CAMA om EURO..... EENMALIG / PER MAAND / PER KWARTAAL / PER JAAR * af te schrijven van mijn bankrekeningnummermet ingang van-.....20....
- Deze bijdrage graag bestemmen voor: TECHNISCHE ONDERSTEUNING (ALGEMEEN) / ONDERSTEUNING SPECIFIEK PROJECT (zie kader)*:

* DOORHALEN WAT NIET VAN TOEPASSING IS!

"Giften aan de CAMA zijn belasting aftrekbaar. CAMA heeft de ANBI-status".

NAAM:

ADRES:

POSTCODE / WOONPLAATS:

E-MAIL:

HANDTEKENING:

NA ONDERTEKENING OPSTUREN NAAR

OPTIE 1:

Arianne van Bergeijk
Stationsweg 12
3218 AV Heenvliet

OPTIE 2 (GEEN POSTZEGEL NODIG):

CAMA
Antwoordnummer 1007
3970 VB Driebergen - Rijsenburg

OPTIE 3:

Via een PayPal / Ideal knop op de homepage van onze website:
www.avonturiers.nl

Via fundraising website ActHope