

HOOPVOL AFRIKA

Vanuit Senegal met

ANCO & EWIEN VAN BERGEIJK



Ook **zette onze CAMA directeur** voor het eerst voet op Afrikaanse bodem. Het was goed om de diversiteit van het CAMA werk te kunnen laten zien. Zulke bezoeken zijn met name zinvol om een beter beeld (= begrip) te krijgen voor het werk en een gebruikte methode. Daarnaast is het altijd een bemoediging om met elkaar te praten over visie, mogelijkheden en uitdagingen. "Zou je kunnen werken zonder electriciteit? Zou een ziekenhuis dat kunnen? Anco heeft een unieke bediening als technisch zendingswerker. Door bijbelscholen en medische posten te voorzien van water en electriciteit kunnen deze effectiever missionair zijn. Anco voorzag een bijbelschool van voldoende water, zodat studenten hun eigen voedsel nu kunnen verbouwen. Het aantal studenten (toekomstige evangelisten en voorgangers) is verdrievoudigd. Ewien weet Afrika te vangen met haar lens. Met die lens vangt ze Afrika voor het Evangelie. De videoclip van 'de verloren zoon' in de lokale muziek is door heel West-Afrika gehoord en gezien." Boudewijn van Schoonhoven, directeur CAMA.

Het **Grand Concert (foto links)** in december van de Senegalese zanger Cissa was een waar feest. Het was bijzonder om te zien hoe de 1.200 stoelen van het Nationaal Theater vrijwel geheel bezet werden. Ewien was gevraagd om het concert met verschillende christelijke artiesten in beeld te brengen. Mooi om dat een keer te mogen doen, al was het continu rennen en opletten om de mooiste momenten op de gevoelige plaat te krijgen. Om nog niet te spreken van de lichten die voortdurend van sterkte, richting en kleur veranderden. Technisch geen gemakkelijke opdracht, maar wat een vreugde om zoveel bezoekers te zien dansen en genieten. Een unieke, laagdrempelige avond, waar christenen ook de gelegenheid aangrepen om Moslim vrienden mee naar toe te nemen.

Voor het CAMA Amerika eindejaarsverslag werd ons de vraag gesteld waar we ons in 2015 meer op willen richten: naast ons werk, **meer tijd vrij zetten om jongeren te bemoedigen** die God op ons pad brengt :)

We ervaren ons verblijf in Nederland tijdens de wintermaanden als zeer speciaal. Zo genoten we niet alleen onverwachts van enkele dagen sneeuw, maar mochten we ook over het werk in Afrika delen binnen - voor ons - nieuwe kringen. Ondanks het wennen aan de kou en de donkere dagen, kijken we met veel 'plezier' terug op deze tijd.

Voor vertrek naar Nederland werd er nog, onder leiding van Anco, een eerste watertoren met man en macht de lucht in gehesen. In één van de dorpen waar Beersheba en CBN een gezamenlijk water/energieproject hebben gestart. Een en ander is met de Drone (helicopter met camera) vastgelegd, al was het even spannend of Anco zijn aandacht bij het vliegen kon houden toen hij doorkreeg hoeveel moeite de mannen hadden om de toren met behulp van touwen in balans te houden. Bekijk beelden van dit **'beslissende moment'** ...

TOCH NOG EEN CONTAINER ...

De wintermaanden mochten we weer een container met hulpgoederen vullen. Naast allerlei spullen voor verschillende projecten, gaan er dit keer weer trekkers mee en een zelfgemaakte (putten) boormachine door Anco. Water brengt leven!

Het is voor ons elke keer weer bijzonder om te zien hoe God voorziet in verschillende materialen en spullen.



SCHOOLDROOM KOMT UIT (HERHALING)

In Koutiala hadden we contact met een meisje genaamd Martine. Zij wilde graag verder leren, maar het ontbrak haar aan schoolgeld en een steuntje in de rug. Op weg naar Senegal, hebben we haar afgezet op de missiepost in Bamako om alsnog haar schooldroom in vervulling te laten gaan. Dat zijn de mooie kleinere projecten... **Leonard van Dijk**
Voor Martine's schooljaar is nog 750 euro nodig.
Helpt u mee?



DOOR DE OGEN VAN EEN VRIEND

Vorig jaar mochten we meerdere gasten ontvangen. Naast CAMA, kwam ook vriend Leonard van Dijk onze kant op om eens aan het Afrikaanse (zendings)leven te proeven...

"Na enige vertraging bij TAP Portugal en alle (Ebola) security checks kon ik in Bamako rond een uur of 2 s'namtjes eindelijk bij Anco in het busje stappen. De volgende morgen werd er direct nagedacht over mijn verwachtingen ten aanzien van dit bezoek.

Ik stond er geheel open in en dat was maar goed ook. Vrijwel niets gaat zoals je hoopt en veel dingen vereisen een lange adem ...

Geweldig om te zien hoe Anco en Ewien, **ieder met hun eigen gaven**, zo goed op hun plek zijn in Afrika. Iets wat natuurlijk niet vanzelf gaat en een proces is van jaren inburgeren. Zelf zie ik me ook niet zo snel voor een bijbelklas staan, dus dacht ik dat mijn bouwkundige kennis en vaardigheden wellicht niet direct van pas kwamen. Niets was minder waar, omdat de toegang tot energie en schoon drinkwater het leven een stuk aangenamer maakt. Technische mensen zijn ook bijzonder nodig in Afrika.

Ewien heeft zich verdiept in de plaatselijke cultuur en weet dat door beeld en tekst wonderlijk mooi een gezicht te geven. Ik ben ook een aantal keer met haar de straat opgegaan om foto's te maken van de typisch Afrikaanse



dingen, die op ons westerlingen wat vreemd overkomen. Ook hebben we een spotje opgenomen op een onofficiële begraafplaats waar honderden kinderen lagen begraven, die door **malaria en honger jong waren gestorven**. Erg indrukwekkend!

Met Anco bezocht ik een akker, waar een boer door coaching van Anco, een waterput en andere middelen van een dor stuk grond een vruchtbaar stuk land heeft weten te maken. Ook coaching vergt vaak een lange adem, omdat bepaalde gewoonten diep geworteld zitten in de manier van leven. Feest was het toen we uiteindelijk de container konden uitladen en in een hoog tempo een Nederlands dak op een nieuw klaslokaal van de Bethel bijbelschool konden leggen. Van deze klus ging **mijn bouwkundig hart sneller kloppen**.

Na Mali, ben ik nog **een dag of vijf in Senegal** geweest. Prachtig land waar de apen, zwijnen, papegaaien en andere exotische dieren in een Nationaal Park vrij rondrennen. Ook hebben we nog een veldje zonnepanelen kunnen plaatsen op de christelijke agrarische school Beersheba. Wat was het daar vreselijk heet ... s'avonds nog een keer heerlijk in de warme zee liggen dobberen. Geen toerist te bekennen!

Vervolgens terug de drukte van Nederland in. Elke dag komen er nog herinneringen van mijn Afrika tijd boven. Zoekend en biddend zien mijn vrouw en ik uit naar het moment dat we ons nuttig mogen maken binnen Zijn Koninkrijk, vanuit Nederland of ter plaatse. **Hoe dan ook:** onze Afrikaanse broeders en zusters hebben onze steun hard nodig. En ook werkers zoals Anco en Ewien hebben uw gebed en financiële support nodig. Laten we hen niet vergeten!"

VANUIT HET TFC

2004 is het jaar dat Anco en Ewien naar Mali vertrokken. Twee enthousiaste jonge mensen, die zich destijds niet voor konden stellen zelfs tot na hun 40ste nog in Afrika te zullen werken. Intussen is het 2015 en Anco en Ewien zijn nog steeds met veel passie aan het werk!

Tegenwoordig noemen we dat Duurzaam, een woord dat in 2004 nog niet vertrouwd in onze oren klonk, maar wat we nu associëren met alles wat goed is voor God's schepping, Zijn mensen. En alleen met trouw en geduld gerealiseerd kan worden. Door langdurige relaties op te bouwen en Gods liefde te delen is het mogelijk om op een diepgaand niveau iets te kunnen betekenen voor mensen. Dat is precies wat we Anco en Ewien zien doen: vanuit Gods liefde kennis en kunde met mensen delen met de mogelijkheid een beter bestaan op te bouwen en het weer door te geven aan anderen.

We zien de term Duurzaamheid ook terug in de samenstelling van de groep mensen, die Anco en Ewien steunen. Geweldig dat zoveel mensen jarenlang achter hen blijven staan.

Maar nieuwe ondersteuning is ook welkom. Wilt u meehelpen om mensen enthousiast te maken voor het werk van Anco en Ewien? Nodig ze uit voor een bezoek aan vereniging of kerk. We kunnen uit ervaring spreken dat er een wereld voor je open gaat.

Namens het TFC, Mariska van der Peijl

DANK EN GEBEDSPUNTEN

Dank: Bijzondere (nieuwe) ontmoetingen in Nederland
Dank: Gezondheid, paar dagen sneeuw, lekker eten :)
Gebed: Meer van God in 2015, ogen om écht te zien.
Gebed: Bijzondere ontmoetingen door God geleid.

COLOFON

Sinds sept 2004 wonen en werken Anco & Ewien voor de CAMA in West-Afrika. Hun werkdomein is: technische ondersteuning. Postadres: C&MA | attn. Anco en Ewien van Bergeijk | B.P. 50.600 | Dakar | Senegal | www.avonturiers.nl

Uw giften kunnen naar: CAMA - Postbus 265 - 3970 AG in Driebergen-Rijsenburg - www.cama.nl - ABN/AMRO: IBAN= NL76 ABNA 0484 6740 48 en BIC = ABNA NL2A o.v.v. van Bergeijk.



TFC: Sandra (gebed) - sandra@loonstra.eu; Rene (communicatie EGM) - ravanrossum@hotmail.com; Wilko & Mariska (organisatie) - vanderpeijl@casema.nl - Arianne (financien) - ajvanbergeijk@hotmail.com; Peter (algemene zaken) - peter.ribbers@hetnet.nl.

ANTWOORDKAART



Projecten waarbij Anco & Ewien betrokken zijn:

- # Bethel bijbelschool (solar) project
- # Kennis delen op agrarisch gebied
- # Productie korte (muziek) video's
- # Zonne energie project Hope Clinic, Guinee
- # Technische ondersteuning radio's
- # Beer-Sheba project, Senegal (beershebaproject.org)
- # Algemeen technisch werk

Ik wil graag mijn steentje bijdragen aan het werk in Mali / Senegal

- En ontvang graag de nieuwsbrief PER E-MAIL (VOORKEUR) / PER POST *
(omdat ik geen gelegenheid heb de nieuwsbrief per e-mail te ontvangen)
- En maak zelf een bedrag EURO EENMALIG / PER MAAND /
PER KWARTAAL / PER JAAR * over op ABN/AMRO:
IBAN= NL76 ABNA 0484 6740 48 en BIC = ABNA NL2A -
CAMA in Driebergen - Rijsenburg o.v.v. van Bergeijk.
- Hierbij machtig ik CAMA om EURO..... EENMALIG / PER MAAND /
PER KWARTAAL / PER JAAR * af te schrijven van mijn bankrekeningnummer
.....met ingang van-.....20....
- Deze bijdrage graag bestemmen voor:
LEVENSONDERHOUD ANCO & EWIEEN / ONDERSTEUNING PROJECT (zie kader)*:
.....

"Giften aan de CAMA zijn belasting aftrekbaar. CAMA heeft de ANBI-status".

* DOORHALEN WAT NIET VAN TOEPASSING IS

NAAM:

ADRES:

POSTCODE / WOONPLAATS:

E-MAIL:

HANDTEKENING:

NA ONDERTEKENING OPSTUREN NAAR

OPTIE 1:

Arianne van Bergeijk **(Nieuw!!)**
Stationsweg 12
3218 AV Heenvliet

OPTIE 2 (GEEN POSTZEGEL NODIG):

CAMA
Antwoordnummer 1007 **(Nieuw!!)**
3970 VB Driebergen - Rijsenburg

OPTIE 3:

Via een PayPal / Ideal knop op de homepage van onze website:
www.avonturiers.nl

Via christelijke fundraising [website ActHope](http://www.acthope.nl)