

Jaargang 13, nr 43, April 2014

# MALI MOMENTS

Enkele maanden Senegal met

**ANCO & EWIEN VAN BERGEIJK**



Bemoedigd werden we in Burkina Faso door de **getuigenissen over het radiowerk**. Onze collega Esther (ook te zien in onze bedankvideo) geeft wekelijks bijbels onderwijs via de radio. Op bezoek bij een groep vrouwen werd ze herkend, maar niet vanwege haar uiterlijk, maar ... haar stem. Een vrouw trok haar wat dichterbij en vertelde dat ze 10 jaar geleden door gebed was genezen. Ze gelooft dat Jezus dit voor haar heeft gedaan, maar kan het niet openlijk beleiden. Het gaat dus niet zozeer om het praktische werk (aanbrengen zonne energie) dat we mochten doen, maar de diepere zaken die hierdoor in gang worden gezet.

We bezochten dit keer ook **een nieuwe radio doelgroep** waar we niet direct aan denken: onze blinde medemens. We mochten ze op een prachtige manier portretteren. Ze vonden het machtig mooi, alleen al vanwege alle aandacht die ze kregen :) Ook op de christelijke agrarische school BeerSheba mochten we het jaar weer afsluiten met voor iedere student, een persoonlijk foto portret. Gemotiveerde modellen dit keer, die graag meedachten over de plek waar zij God in het studiejaar mochten ontmoeten. Inmiddels is het nieuwe studiejaar van start, en hebben we voor dit jaar 16 internationale studenten: 13 mannen en **maar liefst 3 vrouwen**, dit keer uit zowel Senegal, Mali, Burkina Faso als Ivoorkust.

In Mali is het altijd weer bemoedigend om te zien hoe actief de groep jonge Afrikanen is die we mochten trainen. Eén van hen, Olivier, heeft inmiddels een jonge stagiair aan zijn zijde en samen bouwden ze - tot positieve verbazing van Anco - een mooie watertoren voor een collega. Olivier gaat altijd graag mee op pad wanneer we weer in Mali en omstreken zijn. Samen een zonne energie installatie doorberekenen en bouwen is tenslotte altijd leerzamer en leuker dan alleen!

Dat technisch werk niet altijd vlekkeloos verloopt in een warm en stoffig klimaat, moge duidelijk zijn. De waterpomp die Anco afgelopen maand op de Jula bijbelschool Poundou (Burkina Faso) mocht installeren stopte na enkele dagen. **Oorzaak: onbekend**. We ervoeren dit als een ontmoediging in geestelijk opzicht. De bijbelschool had tenslotte zolang naar stromend water uitgekeken en toen ging het mis. Inmiddels wordt de pomp vervangen. **Bidden jullie mee voor een soepele verdere watervoorziening?**

## INDRINGENDE GETUIGENISSEN

Ewien is begin april met een Parijse collega meegeweest op een videoreis door Senegal. We hebben bijzondere getuigenissen vast mogen leggen van hoe God in en door Afrikaanse levens heen werkt.

Je kunt meer over de highlights van de reis lezen op de nieuwste Weblog via [WWW.AVONTURIERS.NL](http://WWW.AVONTURIERS.NL) of pagina 2 van deze nieuwsbrief :)



## DIGITAAL BEDANKJE 2014

We verbazen ons er soms over hoe 'ver' we alweer in 2014 zijn. We zijn dankbaar dat we ook in 2014 ons weer met passie mogen inzetten voor God, jongeren en techniek.

Met een bedankvideo op [WWW.AVONTURIERS.NL](http://WWW.AVONTURIERS.NL) willen we u / jou graag persoonlijk bedanken voor de support die we mochten en mogen ontvangen. Het maakt een verschil!

**H**et eerste kwartaal van 2014 lijkt omgevlogen. De afgelopen tijd trokken we ons nomadenpak weer aan, en leefden we uit koffers in zowel Guinee, Burkina Faso als Mali.

De videoclip over de '**Levende Liefde**' van Cissa is alweer een tijdje af. Het was bijzonder dat dit lied de afgelopen weken door heel Senegal mocht klinken, toen de clip op verschillende nationale televisie kanalen verscheen. De lancering rond Valentijnsdag gaf een positieve push, al gaat het lied natuurlijk over een heel andere dan aardse liefde. We geloven in de kracht van muziek als het gaat om de verspreiding van Gods liefde voor ons, mensen. Helemaal in de Afrikaanse, orale cultuur.





## INDRUKWEKKENDE VIDEO REIS

Toen ik vorig jaar november door een Parijse collega mee gevraagd werd op een videoreis door Senegal (en Guinee) hoefde ik daar geen twee keer over na te denken. Het is altijd weer geweldig om vast te mogen leggen **wat voor mooie dingen God in mensenlevens doet**. Daarnaast was het voor mij een ideale gelegenheid om meer over Senegal en video te leren.

De afgelopen twee weken was het zover en mochten we met drie man kriskras door Senegal trekken. Guinee viel dit keer helaas af, vanwege de uitbraak van het Ebola-virus. Met het principe **'to give more than we take'** gingen we op verhalenjacht. En we kregen meer dan we verwachtten: wat een bijzonder divers en mooi werk is er gaande!

Diepe indruk maakte het straatwerk in Saint Louis, één van de donkere plaatsen in het noorden van Senegal. Een plek waar marabou's en koranleerlingen het straatbeeld beheersen. Midden in deze maatschappij, **bundelden de Senegalese kerk en collega's hun krachten** door een opvangcentrum voor straatkinderen op te richten. Naast eten en ontspanning (allerlei spelen, knutselen, etc), is er ook tijd voor bijbelonderwijs en een gerichte opleiding tot automonteur of naaister. Het



was bijzonder om te zien hoe het geluk van alle gezichten afstraalde. De onderlinge samenhang was duidelijk voelbaar.

Uit de mond van een ex-straatkind, nu één van de leiders in het centrum, mochten we horen wat een verschil een centrum als dit in de levens van de kinderen maakt. Weggestuurd door familie, bestaat het leven uit de Koran citeren en bedelen op de straat. Wanneer je niet voldoende geld naar 'huis' meebrengt, krijg je er flink van langs. Ook de kinderen onderling bevechten en misbruiken elkaar. **Er is vaak letterlijk geen hoop op een betere toekomst.**

Ook in de hoofdstad Dakar waren we onder de indruk van het creatieve werk dat God door jonge mensen heen doet. Dakar Academy leerlingen die een 'Outreach' organiseerde waar zij **poppentheater** inzetten om dorpen over Jezus te vertellen. Daarbij de vrijmoedigheid nemend om ook voor de zieken te bidden. Vele jongeren getuigden op video wat een diepe indruk genezingen van die dag op hen hadden gemaakt. Zo zelfs, dat ze besloten ook buiten de schooldeuren het gebedswerk voort te zetten. Nu zijn er verschillende groepjes jongeren die mensen op de straten van Dakar aanspreken om voor hen te mogen bidden. Extra bijzonder in een land waar de Islam de grootste godsdienst is!

Tijdens alle technische momenten en opnames, **bemoedigde God ons** met deze woorden: Ongeacht of wij ons geschikt of te jong/oud voelen, God wil ons voor Zijn werk inzetten. Door ons hiervan bewust te blijven, zullen we bijzondere dingen mee mogen maken, elke dag opnieuw!

## VANUIT HET TFC

Anco en Ewien hebben lang kunnen genieten van hun Toyota Landcruiser in de jaren dat ze in Afrika zijn. Deze trouwe bak heeft hen en het benodigde gereedschap naar vele projecten in West-Afrika gebracht, waar hun advies en werk nodig was. Helaas begon de Toyota tijdens hun laatste Mali reis zoveel olie te consumeren dat het rijden van lange afstanden niet meer verantwoord is.

Zij hebben de auto in Mali achter moeten laten en hopen dat deze, na aanschaf van een nieuwe versnellingsbak, voor het werk daar kan worden blijven ingezet. Om te voorkomen dat Anco en Ewien straks per kameel hun werklocaties langs moeten gaan, willen we dit probleem ook bij u als sponsor onder de aandacht brengen.

Bent u in de gelegenheid om een extra gift te geven voor een GEBRUIKTE AUTO (t.w.v. een kleine 10.000 euro) die Anco en Ewien van de Canadese zending konden overnemen? Goed onderhouden auto's in Senegal zijn schaars en daardoor een stuk duurder dan in Nederland.

U kunt uw gift overmaken op ING: IBAN= NL89 INGB 0000309400 BIC= INGBNL2A - ABN/AMRO: IBAN= NL76 ABNA 0484 6740 48 EN BIC = ABNA NL2A - CAMA in Driebergen - Rijsenburg o.v.v **autofonds Van Bergeijk** of genoemde opties op bijgevoegde antwoordkaart.

Bij voorbaat hartelijk dank! Het praktische werk dat Anco en Ewien verrichten is zonder goede auto lastig tot niet uit te voeren. Bij extra informatie of vragen kunt u bij ons, als TFC, terecht (zie colofon).

## DANK EN GEBEDSPUNTEN

- Dank:** Veiligheid op de weg, geen vanzelfsprekendheid in Afrika!
- Dank:** Mooie afsluiting en nieuwe start op BeerSheba.
- Dank:** Videoreis Ewien eerste twee weken van april.
- Gebed:** Meer van God in 2014, duidelijkheid over toekomst.
- Gebed:** Balans privé en werk, voldoende tijd met elkaar.

## COLOFON

Sinds sept 2004 wonen en werken Anco & Ewien voor de CAMA in West-Afrika. Hun werkdomein is: technische ondersteuning. Postadres: C&MA | attn. Anco en Ewien van Bergeijk | B.P. 50.600 | Dakar | Senegal | [www.avonturiers.nl](http://www.avonturiers.nl)

Uw giften kunnen naar: CAMA - Postbus 265 - 3970 AG in Driebergen-Rijsenburg - [www.cama.nl](http://www.cama.nl) - ING: IBAN= NL89 INGB 0000309400 BIC= INGBNL2A - ABN/AMRO: IBAN= NL76 ABNA 0484 6740 48 en BIC = ABNA NL2A o.v.v. Bergeijk.





# ANTWOORDKAART

## Projecten waarbij Anco & Ewien betrokken zijn:

- # Bethel bijbelschool (solar) project
- # Kennis delen op agrarisch gebied
- # Productie korte (muziek) video's
- # Zonne energie project Hope Clinic, Guinee
- # Technische ondersteuning radio's
- # Beer-Sheba project, Senegal (beershebaproject.org)
- # Algemeen technisch werk

## Ik wil graag mijn steentje bijdragen aan het werk in Mali / Senegal

En ontvang graag de nieuwsbrief PER E-MAIL (VOORKEUR) / PER POST \*  
(omdat ik geen gelegenheid heb de nieuwsbrief per e-mail te ontvangen)

En maak zelf een bedrag EURO ..... EENMALIG / PER MAAND / PER KWARTAAL / PER JAAR \* over op ING: IBAN= NL89 INGB 0000309400 BIC= INGBNL2A - ABN/AMRO: IBAN= NL76 ABNA 0484 6740 48 en BIC = ABNA NL2A - CAMA in Driebergen - Rijsenburg o.v.v. Bergeijk.

Hierbij machtig ik CAMA om EURO..... EENMALIG / PER MAAND / PER KWARTAAL / PER JAAR \* af te schrijven van mijn bankrekeningnummer .....met ingang van .....-.....20....

Deze bijdrage graag bestemmen voor: LEVENSONDERHOUD ANCO & EWIEEN / ONDERSTEUNING PROJECT (zie kader)\*: .....

**"Giften aan de CAMA zijn belasting aftrekbaar. CAMA heeft de ANBI-status".**

\* DOORHALEN WAT NIET VAN TOEPASSING IS

NAAM:

ADRES:

POSTCODE / WOONPLAATS:

E-MAIL:

HANDTEKENING:

## NA ONDERTEKENING OPSTUREN NAAR

OPTIE 1:

Arianne van Bergeijk **(Nieuw!!)**  
Stationsweg 12  
3218 AV Heenvliet

OPTIE 2 (GEEN POSTZEGEL NODIG):

CAMA  
Antwoordnummer 1007 **(Nieuw!!)**  
3970 VB Driebergen - Rijsenburg

OPTIE 3:

Via een PayPal / Ideal knop op onze website:  
<http://www.avonturiers.nl/in-actie/investeer/>