

Jaargang 12, nr 40, Juni 2013

MALI MOMENTS

Enkele maanden Senegal met

ANCO & EWIEN VAN BERGEIJK



Het is weer heerlijk om even in Nederland neer te mogen strijken. Het koudere weer geeft zoveel meer energie. Al stoken we zo nu en dan nog wel de houtkachel op, om ons Afrikaanse lichaam warm te krijgen :)

Zoals velen van jullie al weten, zijn we dit keer niet alleen naar Nederland gekomen. **Joel Tangara** (foto links), die in 2010 ook al in Nederland was, loopt momenteel drie maanden stage op de 'Van Bergeijk boerderij'. Als alles meezit, hopen we in juli ook Olivier Dabou over te vliegen voor enkele weken. Hij zal tot grote zegen zijn bij het vullen van de Mali container.

Naast het coachen van onze gasten, willen we graag onze tijd in Nederland optimaal benutten met: een werkbezoek brengen aan Amerika, projecten plannen, container vullen, netwerken, maar ook vakgerelateerde kennis opdoen tijdens bijvoorbeeld **de solar beurs** in Duitsland. Het was bijzonder om te zien hoe God bepaalde ontmoetingen orchestreert en we toch - als kleine zonne energie afnemer - serieus worden genomen.

De afgelopen maanden in Senegal waren goed gevuld met bijzondere activiteiten. In maart alweer hadden we onze eerste gebedsconferentie in Senegal. Een paar opbouwende dagen, met een bijzondere spreker. We hopen eind augustus meer te horen van deze spreker tijdens de conferentie "Soul Care" in Boston (USA).

Daarnaast zijn we, de afgelopen maanden, maar liefst **twee keer** naar **Mali** gereden. De eerste keer om het lopende werk, samen met Olivier, op de bijbelschool Bethel af te maken. Ook mocht Anco de groep jongeren waarmee we veel samenwerken bemoedigen in het puttengraaf- en agrarisch werk. Ewien vloog eerder terug naar Dakar om mee te werken aan een nieuwe videoclip van Cissa, een talentvolle Senegalese zanger, over **de verloren zoon**. Een unieke, culturele beleving! De rol van de verloren zoon werd gespeeld door een jonge man die niet bekend is met het christelijk geloof. Hij was geraakt door de boodschap en de onderlinge sfeer. Tot op de dag van vandaag stelt hij vragen over de 'andere wijze' waarop we in het leven staan.

Op de christelijke agrarische school **Beer-Sheba (BS)** is het leuk om een bekend gezicht vanuit Mali onder de studenten te hebben. Door vertraging in de levering van benodigde zonne energie materialen kregen we de school voor ons vertrek 'niet verlicht', maar Gods werk gaat onverhinderd door. De onderlinge sfeer is bijzonder goed en de motivatie hoog. Doordat Anco het nodige voorwerk heeft gedaan, is de leverancier bereid de laatste zonnepanelen te installeren.

Bijzonder ook hoe onze hond Bantu met open armen op BS werd ontvangen. Hij geniet met volle teugen van de ruimte, het minder warme weer en het rennen op het strand (zie foto pagina 2 eind).

Muziekinstrumenten voor Mali

Voor de container zamelen we weer goede tweedehands muziekinstrumenten in om ze in Mali een tweede leven te geven. Alles is welkom van piano tot gitaren, van microfoons tot geluids installaties. Wanneer een instrument bruikbaar is, krijgt het bijvoorbeeld een nieuw leven in de kerk.

Neem gerust **contact met ons** op voor verdere informatie!



Vooraankondiging Ontmoetingsontbijt

Houdt de **14e september** vrij, dan willen we weer graag een Ontmoetingsontbijt organiseren op de boerderij in Zuidland om over Gods werk in Mali en Senegal te vertellen. Graag even doorgeven of je komt en met hoeveel? De 14e kun je niet, maar je staat wel open voor een andere zaterdag? Geef dit dan ook even door! Dan kijken we bij voldoende animo naar een tweede ochtend.



Holland - Afrika

Spreuken 28:3 lijkt zeer van toepassing op Mali: "Als een land in opstand komt, werpen velen zich op als leider, slechts iemand met kennis en inzicht zorgt voor blijvende rust."

Absoluut waar als het gaat om de huidige situatie in Mali. Ieders hoop is dan ook gevestigd op de verkiezingen van aankomende juli. Opdat een krachtige leider mag opstaan, die de vooruitgang van land en volk op nummer 1 plaatst. Bekijk ook "**Trouble in Timbuktu**" van IRIN via www.avonturiers.nl (kolom rechts). Toch gebeuren er ook mooie dingen in Mali. Zo mochten we Joel in ons huis verwelkomen en vertelt hij zelf kort wat hij precies in Zuidland komt doen.

1. Hoe is het om weer in Nederland te zijn? "Erg goed, de eerste keer heb ik veel mogen leren op agrarisch gebied en dat hoop ik tijdens deze eindstage nog meer uit te breiden. Ook zijn de mensen vriendelijk en het eten goed. Het meest houd ik van soep en tomaten."

2. Als je om je heen kijkt in Holland, wat valt je dan het meeste op? "Op technologisch vlak is Nederland



ver ontwikkeld. Je kunt bijvoorbeeld online opzoeken op welke plek er regen gaat vallen en wanneer. Ook op agrarisch gebied is GPS door het werk verweven. In een rechte lijn rijden mbv deze techniek had ik nog niet eerder gezien of gedaan."

3. Omschrijf Nederland eens aan je Malinese vrienden ... "Holland bestaat voor een groot deel uit water en is geënt op agrarisch werk. Het is ook een land met veel regels. Privé- en familie zaken zijn veel meer vastgelegd dan in Mali. Ook leven mannen en vrouwen op gelijke voet."

"Ik ben erg dankbaar dat ik deze drie maanden in Nederland mag zijn. Hier kom ik in aanraking met kennis en ontwikkelingen die we ons in Mali niet voor kunnen stellen. In plaats van vissen die me te eten worden aangeboden, leer ik nu zelf als het ware te vissen. En dat is duurzaam!"

De vervolgte kerk in Mali

Ewiens videobeelden van gevluchte Malinese christenen werden op bijzondere wijze gebruikt. Zentijd voor Kerken / Open Doors gebruikte veel van haar materiaal voor een documentaire over de Vervolgde Kerk in Mali. Link op www.avonturiers.nl, kolom rechts.

Extra mooi, omdat ze vooraf niet wist voor welk doel de beelden gebruikt zouden worden. Ze ervoer het als belangrijk om de verhalen vast te leggen en gaf hieraan gehoor.

Berichten uit het TFC

Anco en Ewien wonen nog maar net in Senegal, of Barak Obama komt al op staatsbezoek. We hopen dat hij een goed logeeradres heeft kunnen vinden, want Anco en Ewien zijn alweer een paar weken in Nederland (NL).

We zijn dankbaar voor **een goede start** in Senegal. Er zijn voldoende mogelijkheden waar Anco en Ewien hun kennis en talenten kunnen inzetten. Dat neemt niet weg, dat de overgang naar Senegal groot is. Eén van de aspecten die we als TFC graag onder de aandacht willen brengen, is het feit dat het leven aanzienlijk duurder is dan in Mali. Concreet betekent dit dat er een jaarlijks tekort is voor algemene werkkosten zoals reizen.

Ewien kwam in NL aan met een zwaar gekneusde voet, waardoor ze verplicht rust moest nemen. Gelukkig gaat het inmiddels veel beter en loopt ze weer op twee schoenen! Hun tijd in NL wordt goed benut met het opdoen van vakkennis, het regelen van zaken en het onderhouden van contacten. Anco wil graag weer een volle container naar Mali verzenden. U bent **van harte** welkom bij het inpakken (volstouwen) hiervan! Door zo'n inpakdag krijgt u zoveel ruimtelijk inzicht, dat er opeens twee keer zoveel fietsen in uw schuur passen!

Tenslotte nog iets heel leuks: **zaterdag 14 september Ontmoetingsontbijt**. Anco en Ewien praten ons dan graag bij, onder het genot van een smakelijk "petit dejeuner." We kunnen uit ervaring spreken dat het **heerlijk vertoeven** is op de sfeervolle boerderij!



DANK EN GEBEDSPUNTEN

Dank: goede contacten, zowel privé als zakelijk, in NL en elders
Dank: twee weken video cursus Ewien in België - via CBN
Gebed: verkiezingen Mali in juli
Gebed: politieke situatie in Mali en hulp aan mensen in Noord-Mali
Gebed: wijsheid en inzicht over (werk)richting

COLOFON

Sinds sept 2004 wonen en werken Anco & Ewien voor de CAMA in West-Afrika. Hun werkdomein is: technische ondersteuning. Postadres: C&MA | attn. Anco en Ewien van Bergeijk | B.P. 50.600 | Dakar | Senegal

Uw giften kunnen naar: CAMA - Amersfoortseweg 44 - 3951 LC Maarn - www.cama.nl - ING 309400 - ABN 48 46 74 048. O.v.v. Bergeijk.

TFC : Sandra (gebed) - loonstra@ision.nl; Rene (communicatie EGM) - ravanrossum@hotmail.com; Wilko & Mariska (organisatie) - vanderpeijl@casema.nl - Marc & Janneke (financien) - marcvanbergeijk@filternet.nl; Peter (algemene zaken) - peter.ribbers@hetnet.nl.



ANTWOORDKAART



Projecten waarbij Anco & Ewien betrokken zijn:

- # Bethel bijbelschool (solar) project
- # Kennis delen op agrarisch gebied
- # Productie korte (muziek) video's
- # Zonne energie project Hope Clinic, Guinee
- # Technische ondersteuning radio's
- # Beer-Sheba project, Senegal (beershebaproject.org)
- # Algemeen technisch werk

Ik wil graag mijn steentje bijdragen aan het werk in Mali

- En ontvang graag de nieuwsbrief PER E-MAIL (VOORKEUR) / PER POST *
(omdat ik geen gelegenheid heb de nieuwsbrief per e-mail te ontvangen)
- En maak zelf een bedrag EURO EENMALIG / PER MAAND / PER
KWARTAAL / PER JAAR * over op ABN / AMRO 48.46.74.048 of Postbank 309400
t.n.v CAMA in Maarn
- Hierbij machtig ik CAMA om EURO..... EENMALIG / PER MAAND / PER
KWARTAAL / PER JAAR * af te schrijven van mijn bankrekeningnummer
.....met ingang van-.....20.....
- Deze bijdrage graag bestemmen voor: LEVENSONDERHOUD ANCO & EWIEEN /
ONDERSTEUNING PROJECT (zie kader)*:

"Giften aan de CAMA zijn belasting aftrekbaar. CAMA heeft de ANBI-status".

* DOORHALEN WAT NIET VAN TOEPASSING IS

NAAM:

ADRES:

POSTCODE / WOONPLAATS:

E-MAIL:

HANDTEKENING:

- NA ONDERTEKENING OPSTUREN NAAR -

<p>OPTIE 1: Marc van Bergeijk Krommedijk 7 3214 LH Zuidland</p>	<p>OPTIE 2 (GEEN POSTZEGEL NODIG): CAMA Antwoordnummer 4006 3950 VB Maarn</p>	<p>OPTIE 3: Via een PayPal / Ideal knop op onze website: http://www.avonturiers.nl/in-actie/investeer/</p>
---	---	--