

Jaargang 12, nr 39, Maart 2013

# MALI MOMENTS

Enkele maanden Senegal met

**ANCO & EWIEN VAN BERGEIJK**



Een warme groet vanuit Senegal, waar we alweer drie maanden geleden zijn neergestreken. De dagen / weken in M'Bour vliegen voorbij.

Inmiddels is de eerste lichte student op de **christelijke bijbelschool Beer-Sheba** (beershebaproject.org) geslaagd. Met het diploma op zak zijn ze terug in hun dorpen om daar het geleerde in de praktijk te brengen. Pierre bijvoorbeeld (foto links) vond dat Beer-Sheba veel weg heeft van de tuin van Eden. Hij kreeg tijdens de opleiding meer oog voor de verzorging van bomen en dieren, daarmee God dienend. Ewien mocht de studenten op een unieke wijze portretteren. Op de plek waaraan ze hun hart tijdens de studie hadden verpacht.

Anco hield zich de afgelopen maanden op Beer-Sheba o.a. bezig met **de uitwerking en implementatie van een - 30 kVA drie fasen - electriciteitssysteem**. Naast het uitzoeken en bestellen van allerlei zonne energie materialen, begeleidde hij ook de bouw van een batterij- en inverter ruimte. Binnenkort zal er hierdoor energie en licht voor de school zijn. Later zal er ook voldoende energie zijn om extra water te pompen ten behoeve van de akkers en bijvoorbeeld het draaien van een graan maalmolen.

Tussendoor hebben we nog **een cursusweek** 'Sharpening Your Interpersonal Skills' gevolgd, waarin onderwerpen als 'vertrouwen opbouwen, positieve conflicthantering en het leven in communities' centraal stonden. Dit was een intensieve week, vol met informatie, rollenspelen en nieuwe contacten. Een handjevol collega's uit Koutiala was ook aanwezig, met hen konden we dan ook na afloop nog even napraten op het strand bij ons in de buurt.

De eerder genoemde samenwerking met **het christelijke tv station CBN** kwam de afgelopen tijd nog niet goed uit de verf. Net toen Ewien het bijna had opgegeven, kwam God tussenbeide. De kerken in M'Bour krijgen twee uur tv tijd per week om het Evangelie uit te dragen. CBN's camera man vraagt daarbij Ewien's hulp, opdat ze samen de krachtige getuigenissen vast kunnen leggen. Bidt voor doorzettingsvermogen hierin, want er gaat heel wat geestelijke strijd mee gepaard. Ook in de Christelijke muziekwereld mochten we een Nederlandse collega van dienst zijn, om **zanger Cissa (www.cissamusic.com)** in foto en video bij te staan. Zijn doel kunnen we van harte ondersteunen: het creëren van een Senegalees muziekplatform, om te kunnen getuigen van het Evangelie, en om christelijke muziek op een professionele en onafhankelijke manier te ontwikkelen. **Senegal telt minder dan twee procent Christenen!**

Hoogtepunt van de afgelopen maanden was een bemoedigende reis naar Mali. Samen met Moussa en Martine (puttengraafwerk), die onze stek in M'Bour kwamen bekijken, maakten we wederom de lange reis (terug) naar Mali. Meer hierover op pagina 2.

## Videobeelden Mali in Zoetermeer

De CAMA gemeente Zoetermeer had zondag 07 april 2013 de primeur met video opnames van de in Mali opgenomen februari interviews met de gevluchte Christenen.

Mali collega Carina gebruikte deze beelden om te getuigen over het werk dat God - door de crisis heen - in Mali doet.



## Hartelijk dank 2012

Mocht je nog niet in de gelegenheid zijn geweest om onze bedankgroet uit Mali te bekijken, surf dan naar **www.avonturiers.nl**.

Namens alle mensen waarmee we hier in West Afrika mogen samenwerken, enorm bedankt! Jullie ondersteuning maakt verschil!



## Mali, een bemoediging!

Eenmaal terug in Mali merkten we dat we **de Malinese openheid en vriendelijkheid** toch wel hadden gemist de afgelopen maanden. Door de Franse militaire interventie stelde men zich nog vriendelijker op tegenover blanken. Of je nu Frans bent of niet :)

Een vriendin schreef ons dat ze **'heimwee naar Mali'** proefde in een e-mail die we haar hadden gestuurd. Wellicht heeft ze daar gelijk in, maar we weten dat we op dit moment op de plek zijn waar God ons hebben wil. Voor hoe lang en in welke uiteindelijke vorm weten we nog niet, maar dat is OK. Drie maanden is ook nog te kort om diepe vriendschappen te vormen die we Mali in de loop der jaren hadden opgebouwd.

Naast het weerzien van vrienden, mochten we ook de groep jongeren waarmee we werken bemoedigen in hun werk. Het was goed om te zien dat Olivier als **'handyman' op de bijbelschool**

**Bethel** in Koutiala helemaal is geaccepteerd. Ze noemen hem soms gekscherend 'petit Anco' en dat lijkt hij helemaal niet erg te vinden :) Ook is zijn oudere broer uit Bamako de groep komen versterken. Het is leuk om te zien hoe open ze met elkaar omgaan en de gescheiden jaren tijdens lange autoritten proberen bij te praten.



Ook het puttengraafwerk zit in de lift. Er zijn veel aanvragen, ook bijvoorbeeld op het terrein van de dominee die in de bedankvideo ([www.avonturiers.nl](http://www.avonturiers.nl)) is te zien.

Ewien mocht de getuigenissen van **de gevluchte christenen** op video vastleggen. Ze werd geraakt door de gebeurtenissen die men via beeld aan 'de kijkers' toevertrouwden. Veel verhalen worden gekenmerkt door intimidatie, geweld en het afpakken van al hun kostbare arheden. Zelfs de trouwing van Hamadous vrouw werd haar hardhandig afgepakt.

Met de Franse interventie borrelt bij velen **de hoop** op om terug te keren naar de plek waar ze thuishoren. Ook de jonge Bintu vertelt openhartig in de video dat ze terug zal keren naar Gao zodra zij en haar man Ise daarvoor de middelen hebben. Ondanks het feit dat hij in zijn gezicht is geschoten door de rebellen en tot op de dag van vandaag last heeft bij het ademen. "Het leven in Bamako is duur en moeilijk", aldus Bintu. "We kunnen hier niet leven".

De strijd in Mali is echter nog niet gestreden. President Hollande verzekerde op France-2 dat de helft van de vierduizend Franse militairen voor juli aanbreekt weer thuis zal zijn. Nog eens duizend soldaten keren voor het eind van 2013 terug. De achterblijvers gaan waarschijnlijk op in een vredesmacht van de Verenigde Naties.

## Berichten uit het TFC

Wist u dat Anco en Ewien een leuke, korte videoboodschap hebben gemaakt (zie [homepage www.avonturiers.nl](http://www.avonturiers.nl))?

In dit korte filmpje bedanken zij ons, voor de ondersteuning - zowel in gebed als financieel - die zij in 2012 mochten ontvangen. Ook ziet u in deze videoboodschap een voorbeeld van waar uw steun terecht komt. Geweldig, dat het werk in Mali en Senegal mogelijk is gemaakt vanuit de verbondenheid met familie, vrienden en geestverwanten! **Dank u wel!**

Anco en Ewien werken meer en meer regionaal. Voordat ze in de zomer een container in Nederland hopen te komen vullen, zouden ze nog graag in Mali langs gaan, als de situatie het toelaat.

Na hun bezoek dit keer, willen ze hun huidige auto graag bij de groep jongeren achterlaten die hun werk voortzetten. Het is niet alleen een noodzakelijk tool bij al het technische werk dat ze doen door het hele land, maar bovenal is het niet mogelijk hun 'oude auto' in Senegal in te voeren. Elke zes weken moet de auto de grens over.

Anco & Ewien staan momenteel voor de uitdaging om een andere auto te zoeken, die in de toekomst ook tot zegen mag zijn in Senegal. Denkt / Bidt u mee voor een creatieve oplossing?!

Namens het TFC,  
Mariska van der Peijl



## DANK EN GEBEDSPUNTEN

**Dank:** goede tijd in zowel Senegal als Mali  
**Dank:** weerzien vrienden in Mali en (werk)contact met groep jongeren  
**Gebed:** nieuwe, diepe vriendschappen in Senegal  
**Gebed:** politieke situatie in Mali en hulp aan mensen in Noord-Mali  
**Gebed:** wijsheid en inzicht over (werk)richting

## COLOFON

Sinds sept 2004 wonen en werken Anco & Ewien voor de CAMA in Mali, West-Afrika. Hun werkdomein is: technische ondersteuning. Adres: Mission Protestante CMA - BP 19 Koutiala, Mali, West-Afrika. Tel: (+223) 6 674 19 17.

Uw giften kunnen naar: CAMA - Amersfoortseweg 44 - 3951 LC Maarn - [www.cama.nl](http://www.cama.nl) - ING 309400 - ABN 48 46 74 048. O.v.v. Bergeijk.

**TFC:** Sandra (gebed) - [loonstra@ision.nl](mailto:loonstra@ision.nl); Rene (communicatie EGM) - [ravanrossum@hotmail.com](mailto:ravanrossum@hotmail.com); Wilko & Mariska (organisatie) - [vanderpeijl@casema.nl](mailto:vanderpeijl@casema.nl) - Marc & Janneke (financien) - [marcvanbergeijk@filternet.nl](mailto:marcvanbergeijk@filternet.nl); Peter (algemene zaken) - [peter.ribbers@hetnet.nl](mailto:peter.ribbers@hetnet.nl).



**ANTWOORDKAART****Projecten waarbij Anco & Ewien betrokken zijn:**

- # Bethel bijbelschool (solar) project
- # Kennis delen op agrarisch gebied
- # Productie korte (muziek) video's
- # Zonne energie project Hope Clinic, Guinee
- # Technische ondersteuning radio's
- # Beer-Sheba project, Senegal (beershebaproject.org)
- # Algemeen technisch werk

**Ik wil graag mijn steentje bijdragen aan het werk in Mali**

En ontvang graag de nieuwsbrief PER E-MAIL (VOORKEUR) / PER POST \*  
(omdat ik geen gelegenheid heb de nieuwsbrief per e-mail te ontvangen)

En maak zelf een bedrag EURO ..... EENMALIG / PER MAAND / PER  
KWARTAAL / PER JAAR \* over op ABN / AMRO 48.46.74.048 of Postbank 309400  
t.n.v CAMA in Maarn

Hierbij machtig ik CAMA om EURO..... EENMALIG / PER MAAND / PER  
KWARTAAL / PER JAAR \* af te schrijven van mijn bankrekeningnummer  
.....met ingang van .....-.....20.....

Deze bijdrage graag bestemmen voor: LEVENSONDERHOUD ANCO & EWIEEN /  
ONDERSTEUNING PROJECT (zie kader)\*: .....

**"Giften aan de CAMA zijn belasting aftrekbaar. CAMA heeft de ANBI-status".**

\* DOORHALEN WAT NIET VAN TOEPASSING IS

NAAM:

ADRES:

POSTCODE / WOONPLAATS:

E-MAIL:

HANDTEKENING:

**- NA ONDERTEKENING OPSTUREN NAAR -**

OPTIE 1:

Marc van Bergeijk  
Krommedijk 7  
3214 LH Zuidland

OPTIE 2 (GEEN POSTZEGEL NODIG):

CAMA  
Antwoordnummer 4006  
3950 VB Maarn

OPTIE 3:

Via een PayPal / Ideal knop op onze website:  
<http://www.avonturiers.nl/in-actie/investeer/>