

Jaargang 11, nr 37, September 2012

MALI MOMENTS

Op weg in Mali met
ANCO & EWIEN VAN BERGEIJK



"AFRICA'S GOT TALENT!"

Nog enkele dagen en dan stappen we weer op het vliegtuig naar Mali. Verschillende redenen hielden ons wat langer in Nederland, waaronder: wat extra rust inlassen voor we weer terug naar Mali gaan en extra tijd nemen om (project) fondsen te werven.

Dit laatste deden we dit jaar op een voor ons nieuwe manier. Anco had een stand voor ons gehuurd op de **jaarmarkt** van zijn geboorteplaats **Zuidland**. Met het thema "Duurzaamheid" zagen we een uitgelezen kans om het technische werk in Mali onder de aandacht te brengen van de mensen waaronder we ons 'dagelijks' begeven.

Anco maakte serieus werk van de stand, hij schakelde een vriend in om een stand van vier meter van drukwerk te voorzien, in de vorm van spandoeken, foto's etc. Onder het motto "**Africa's got talent**" hadden we tot doel een positieve stand neer te zetten.

Geen zielige verhalen of foto's van kinderen met dikke buikjes, maar verhalen uit de dagelijkse praktijk. Korte video's van Afrikaanse jongeren die staan te trappelen om te werken, met het juiste steuntje in de rug.

Om met mensen in gesprek te komen, was onze stand (zie foto linksonder) ook van enkele zonnepanelen en inverter voorzien. De enige kraam die op de zon draaide die dag, dus dat trok de aandacht. Een zonnepaneel op tafel was voor menig bezoeker reden om even te stoppen, deze aan te raken en een praatje te maken. Enkele bezoekers die vrij negatief over ontwikkelingswerk (in Afrika) dachten, gingen toch evenwichtiger geïnformeerd weer weg. Gods werk in Mali is in ieder geval op de kaart van Zuidland gezet.

De afgelopen tijd mochten we met onze Nederlandse CAMA directeur verder nadenken over ons toekomstig werk. Inmiddels brengt hij een bezoek aan **Senegal**, het land waar we eind november voor minimaal zes maanden binnen zowel agrarische als video / tv projecten hopen mee te gaan helpen. Onze maanden in Mali zullen we vullen met o.a.: het distribueren en inzetten van de verzonden hulpgoederen, het installeren van zonnepanelen op het Koutiala ziekenhuis en (hopelijk) het filmen van een christelijke muziek video.

We konden onze oren bijna niet geloven toen we - drie weken na verzending - te horen kregen dat de container in Mali / Bamako stond ... Normaliter is een container zeker zo'n 6 weken tot 3 maanden onderweg! Door de Mali crisis is er schijnbaar weinig containerverkeer. De situatie in z'n geheel wordt gekenmerkt als '**relatief veilig**', maar de problemen zijn nog niet aangepakt.

Mali en haar bewoners kan uw / jouw gebed dan ook meer dan voorheen gebruiken!

Op de jaarmarkt

Ons bootje op zonne energie trok met name de aandacht van kinderen. Op deze wijze konden we soms op speelse wijze meer vertellen over ons werk in Mali.

Leraar en vriend Damiaan hielp ons graag een handje. Hij heeft zelf ook met zijn vrouw meerdere jaren in Mali gewoond.



Installeren zonnepanelen

Anco heeft tijdens onze maanden Nederland aardig wat zonnepanelen mogen leggen. Zo ook bij zijn broer op het dak (zie foto). Om op deze manier wat meer projectgeld bij elkaar te krijgen.

Ewien bood foto's te koop aan ten behoeve van het zonne energie project in de Hoop Kliniek Guinee.



EEN BLIK OP MALI

Mali is niet meer zo vaak in het nieuws als voorheen. Een land wat voort sukkelde is nu eenmaal niet echt nieuws :] Toch ontvangen we geregeld berichten uit Mali uit verschillende hoeken. Een **aantal recente ontwikkelingen** op een rij:

"Zestien personen zijn omgekomen bij een incident met het Malinese leger in Diab«li (grensgebied Mali - Mauritani...). Deze personen waren prekers en missionarissen uit de salafistische stroming binnen de moslimgemeenschap. Deze stroming wordt algemeen als fundamentalistisch en soms gewelddadig gezien. De Dawa prekers en missionarissen zouden deelnemen aan een grote internationale Dawa conferentie in Mali van Salafisten uit de hele wereld."
(Nederlandse ambassade, 14 september 2012)



"In Gao komt geen eind aan de ellende. Vier (of vijf?) vermeende dieven werd de rechterhand afgehakt en ook de linkervoet. Een autoriteit beklagt zich: "Het is verschrikkelijk, ik kan het alleen maar veroordelen, ik kan alleen nog huilen, de internationale gemeenschap heeft ons in de steek gelaten". De slachtoffers zullen niet de laatsten zijn."
(Willem Snapper, www.mopti.nl)

"Het West-Afrikaanse samenwerkingsverband Ecowas moet 'niet langer aarzelen' om de strijd met de het terrorisme en de criminaliteit in het noorden van Mali aan te binden. Dat heeft de voorzitter van Ecowas, Desire Kadre Ouedraogo, maandag 17 september 2012 gezegd." (Nederlands Dagblad)

Gelukkig zijn er ook **positieve berichten**. Collega's in Koutiala berichten ons dat het 'gewone' leven daar doorgaat, al zijn verschillende (voedsel) prijzen gestegen. Wel spreekt men van een 'onderhuidse spanning' door de aanhoudende onzekerheid dat men niet weet hoe de situatie in Mali zich op de lange termijn zal ontwikkelen.

De kerken prediken over vervolging van christenen en het mogelijk getest worden op je geloof, schrijft een vriendin, maar niet meer dan voorheen. Scholen in het Zuiden zullen gewoon weer van start gaan. De rebellen in het Noorden hebben de Malinese overheid gevraagd onderwijzers en andere professionals te sturen om hen te helpen. Maar er staan niet veel mensen te trappelen die kant op te gaan.

E«n ding is zeker. De meerderheid van de Malinese christenen, moslims, animisten en andersgelovigen slaan **gezamenlijk** de handen ineen om een poging te ondernemen hun land uit deze crisis te helpen.

BERICHTEN UIT HET TFC / VERANDERING

Naast de voordeur ligt een hoopje teenslippers te wachten totdat ze voor een half jaar weer in een donkere kast worden gestopt. Ongemerkt zijn we van het blote-tenen-seizoen in het regenpakken-seizoen terecht gekomen! Stiekem denk ik aan Anco en Ewien: jullie vertrekken hier wel precies op tijd!

Het vertrek staat dit keer wel in het teken van veranderingen die **veel meer impact** hebben dan het weer. Anco en Ewien zullen binnenkort te maken krijgen met een nieuwe leidinggevende, aangezien de CAMA zoekt naar een nieuwe directeur.

Zij keren terug naar een land, waar het niet meer is zoals ze het ooit leerden kennen. Dit keer gaan ze voorbereidingen treffen om hun werkzaamheden in Mali over te dragen en af te ronden, met het verlangen om straks een nieuwe start in Senegal te maken. Bij elkaar genomen zijn dit ook voor Anco en Ewien **veel veranderingen** in een korte tijd.

Mooi dat wij thuis een trouwe en stabiele basis voor hen mogen vormen! Laten we meeleven en bidden voor kracht, rust en wijsheid in alle veranderingen die zich binnenkort zullen ondergaan.

Namens het TFC,
Mariska van der Peijl



DANK EN GEBEDSPUNTEN

Dank: goede contacten in Nederland en specifiek op de jaarmarkt

Dank: bemoedigende gesprekken over toekomstig werk

Dank: supersnelle aankomst container in Mali

Gebed: politieke situatie in Mali en hulp aan mensen in Noord-Mali

Gebed: vorming van een stabiele regering die het land verder wil helpen

COLOFON

Sinds sept 2004 wonen en werken Anco & Ewien voor de CAMA in Mali, West-Afrika. Hun werkdomein is: technische ondersteuning. Adres: Mission Protestante CMA - BP 19 Koutiala, Mali, West-Afrika. Tel: (+223) 6 674 19 17.

Uw giften kunnen naar: CAMA - Amersfoortseweg 44 - 3951 LC Maarn - www.cama.nl - Postbank 309400 - ABN 48 46 74 048. O.v.v. Bergeijk.

TFC: Sandra (gebed) - loonstra@ision.nl; Rene (communicatie EGM) - ravanrossum@hotmail.com; Wilko & Mariska (organisatie) - vanderpeijl@casema.nl - Marc & Janneke (financien) - marcvanbergeijk@filternet.nl; Peter (algemene zaken) - peter.ribbers@hetnet.nl.



ANTWOORDKAART



Projecten waarbij Anco & Ewien betrokken zijn:

- # Bethel bijbelschool (solar) project
- # Kennis delen op agrarisch gebied
- # Productie korte (gezondheids) video's
- # Zonne energie project Hope Clinic, Guinee
- # Technische ondersteuning radio's
- # Bouwen websites (bijvoorbeeld koutialahospital.org)
- # Algemeen technisch werk

Ik wil graag mijn steentje bijdragen aan het werk in Mali

En ontvang graag de nieuwsbrief PER E-MAIL (VOORKEUR) / PER POST *
(omdat ik geen gelegenheid heb de nieuwsbrief per e-mail te ontvangen)

En maak zelf een bedrag EURO EENMALIG / PER MAAND / PER
KWARTAAL / PER JAAR * over op ABN / AMRO 48.46.74.048 of giro 309400 t.n.v
CAMA in Maarn

Hierbij machtig ik CAMA om EURO..... EENMALIG / PER MAAND / PER
KWARTAAL / PER JAAR * af te schrijven van mijn bankrekeningnummer
.....met ingang van-.....20.....

Deze bijdrage graag bestemmen voor: LEVENSONDERHOUD ANCO & EWIEEN /
ONDERSTEUNING PROJECT (zie kader)*:

"Giften aan de CAMA zijn belasting aftrekbaar. CAMA heeft de ANBI-status".

* DOORHALEN WAT NIET VAN TOEPASSING IS

NAAM:

ADRES:

POSTCODE / WOONPLAATS:

E-MAIL:

HANDTEKENING:

- NA ONDERTEKENING OPSTUREN NAAR -

OPTIE 1:

Marc van Bergeijk
Krommedijk 7
3214 LH Zuidland

OPTIE 2 (GEEN POSTZEGEL NODIG):

CAMA
Antwoordnummer 4006
3950 VB Maarn

OPTIE 3:

Via een PayPal / Ideal knop op onze website:
<http://www.avonturiers.nl/in-actie/investeer/>