

Jaargang 10, nr 31 - Jan / Febr 2011

MALI MOMENTS

Op weg in Mali met

ANCO & EWIEN VAN BERGEIJK

"IEDER KIND IS KOSTBAAR;
IEDER KIND IS DOOR GOD
GESCHAPEN" MOEDER TERESA



De uitdagingen

De eerste weken op de bijbelschool werd al snel duidelijk dat alleen het doen van onderzoek naar een mogelijke verbetering van electriciteit, licht en internet wellicht niet afdoende zou zijn. Het leek ons ook goed / gepast om al iets concreets te ondernemen. Zo'n 64 gemotiveerde theologie / missiologie studenten, met vrouw en kinderen, zaten soms letterlijk dagen in het donker omdat het voltage niet boven de 130V uitkwam. Op deze dagen kon ook de faculteit niet voor de volle 100% functioneren.

Ook **de watersituatie** was een uitdaging :) Al was op dat gebied redelijk makkelijk winst te behalen. Met het schoonmaken van de dunne aanvoerpijpen waren we al een eind op weg. De spanning / electriciteit was echter een heel ander verhaal. Om dit te veranderen kregen we met allerlei (ambtelijke) schijven te maken, waarbij we het einddoel - een eigen trafo - voor ogen trachtten te houden. Veel tijd ging zitten in het vinden van de juiste paden en de juiste mensen. Daarnaast is het verschil tussen wat men zegt en wat men doet in Congo soms erg groot. Momenteel wordt de bijbelschool nog niet mbv de trafo verlicht, maar de hoop is er dat dit zeer binnenkort zeker gaat gebeuren!

Het gebrek aan **gedegen onderwijs** kwam ook tijdens de computerlessen naar voren. Een 50-jarige man surfde voor het eerst rond in Cyberspace en leerde zijn eerste e-mail te versturen. Hij was de koning te rijk en stuurde direct een mailtje naar ... uitgesproken Nederland!

Inmiddels hebben we **zowel Congo als Mali** aangedaan. We kunnen met recht zeggen dat de maanden vanaf eind oktober 2010 goed, maar intensief waren :) Laten we van start gaan door een tipje van de sluier van onze Congo tijd op te lichten. Door (ander) Congo hebben we Mali weer op een heel andere manier leren zien c.q. waarderen!

Zo rijk en toch arm

Het reusachtige Congo barst van de grondstoffen (**rubber, goud,**) die onmisbaar zijn in onze moderne tijd. Toch ziet de gemiddelde Congolees hiervan vrijwel niets terug in zijn dagelijkse leven. Een klein groepje wordt alsmaar rijker, terwijl de rest van de bevolking arm blijft. De

stelselmatige tegenwerking vanuit de regering maakt het niet makkelijk om iets nieuws op poten te zetten. De jeugd geniet matig onderwijs, terwijl veel ouderen met lede ogen terugkijken op de 'goede' koloniale tijd. In november 2011 vinden er Presidentiële verkiezingen plaats. Hoop op een radicale ommezwaai ten gunste van de bevolking is bij een groeiende groep aanwezig.

GEZONDE ZOON LAMISSI

TIJDENS ONS 10-DAAGSE MALI BRACHT EWIEN EEN BEZOEK AAN HAAR VRIENDIN EN VIDEO HELPER LAMISSI, DIE EEN GEZONDE ZOON TER WERELD HAD GEBRACHT. HET WAS GEWELDIG OM HEN SAMEN IN DE WEER TE ZIEN!

WE HOPEN DAT LAMISSI DIT JAAR EEN VIDEOCURSUS IN BURKINA FASO (BUURLAND MALI) KAN GAAN VOLGEN.



EXTRA: ONTMOETINGSONTBIJT 2011

OP ZATERDAG 19 MAART 2011 HOPEN WE WEER EEN ONTMOETINGSONTBIJT TE ORGANISEREN OP DE BOERDERIJ TE ZUIDLAND. OM MENSEN DIE WAT VERDER WEG WONEN OOK TE KUNNEN VERWELKOMEN, WILLEN WE ROND 9.30 UUR VAN START GAAN. ER IS EEN VRIJE IN- EN UITLOOP, DE PRESENTATIE ZAL ROND 11.00 STARTEN.

GRAAG EVEN VOORAF BIJ ONS AANMELDEN!



MALI DOOR TOERISTISCHE OGEN

Begin januari 2011 hebben we een 10-daags (werk)bezoek aan Mali gebracht in het gezelschap van Anco's ouders. Uiteraard waren we nieuwsgierig wat een eerste keer Afrika met de mens doet. We legden hen enkele vragen voor...

(1) Wat was het eerste dat anders was dan thuis - en jullie opviel - toen jullie op het vliegveld van Bamako aankwamen?

De vriendelijkheid van de douane bij het controleren van onze papieren. In Nederland en Frankrijk zeker kan er geen lachje af. De soepelheid van de controle op de bagage, ondanks dat er twee koffers met viltstift (te controleren!) gemarkeerd waren. Verder de drukte en het gekrioel in een kleine bagagehal, de mensen die trachtten je koffers te mogen dragen of een taxirit aanboden.

(2) Jullie eerste keer in Afrika, hoe beviel dat?

Het beviel heel goed. De rondrit in Bamako, het straatbeeld, de contrasten tussen overheidsgebouwen en de huizen van de bevolking. De kerkdienst in Koutiala: toen we binnen liepen hoorden we gelijk de bekende melodie van 'Welk een vriend is onze Jezus'. Dit gaf herkenning en op deze wijze beleefden we toch een band, ondanks de taalbarrière.

(3) Hoe ervoer u het om 'te werken' in Afrikaanse context (Bethel)? Wat hield het werk in?

Het werken was plezierig en de samenwerking met de Malinezen ging ook goed. Je moet wel stressbestendig zijn als het materiaal dat je nodig hebt er niet op tijd is of niet aan de verwachtingen voldoet. Aanpassen en oplossingen zoeken.

(4) Omschrijf Mali eens in vijf woorden
Warm, ruim, verrassend, kleurrijk, gastvrij.**(5) Wat heeft het meeste impact op jullie gemaakt?**

De gastvrijheid, vriendelijkheid en meestal tevredenheid ondanks de lagere levensstandaard. Ondanks de hitte en met beperkt gereedschap en materiaal toch doorgaan met allerlei zwaar en tijdrovend werk.

We misten het wel om even een praatje te houden met mensen om je heen, omdat we niet veel Frans verstaan en spreken al helemaal geen Bambara.

**(6) Kies jullie 'dierbaarste' foto uit en vertel er iets bij...**

Ik vond het bijzonder dat op een school voor meisjes, die in heel andere omstandigheden dan wij leven, de bijbel centraal staat. Dat zo Gods koninkrijk uitgebreid wordt en zij leren om anderen daar over te vertellen.

BERICHTEN UIT HET TFC**Wij danken U!**

Ja, we hebben 'U' met een hoofdletter geschreven, want onze dank in de eerste plaats uitgaat naar God, die Anco en Ewien rijk gezegend heeft. Wat is het geweldig dat zij - mede door uw trouwe financiële steun - ook werkvoorbereiding vanuit Nederland kunnen doen. Onze dank gaat dan ook zeker uit naar de sponsors. Binnenkort kunt u - als sponsor - een persoonlijk bedankje in de brievenbus verwachten.

Ontmoetingsontbijt

In het najaar van 2010 hebben Anco en Ewien een ontbijt georganiseerd dat goed in de smaak is gevallen! Het ontmoetingsontbijt bleek voor herhaling vatbaar. Zodoende bent u allen op zaterdag 19 maart van harte welkom in Zuidland. U kunt dan ontspannen bijpraten of kennismaken met Anco en Ewien. Ook wordt er een presentatie verzorgd, zodat u enthousiast en goed geïnformeerd naar huis gaat!

Gefeliciteerd!

Nog een paar dagen en Anco is alweer een jaartje ouder! Op 26 februari is een (digitale) felicitatie welkom!

Adres: Krommedijk 7, 3214 LH, Zuidland,
ancoewien@gmail.com.

DANK-EN GEBEDSPUNTEN

Dank: een goede, maar intensieve tijd in Congo (veiligheid, gezondheid)

Dank: 10-daagse reis naar Mali

Gebed: bezoeken bedrijven, vullen van container(s) met hulpgoederen

Gebed: christelijke, technische conferentie op de Betteld half febr.

Gebed: omschakeling naar ander weer en ritme, onspanning

Toelichting op dank- en gebedspunten op www.avonturiers.nl (gebed)!

COLOFON

Sinds september 2004 wonen en werken Anco & Ewien voor de CAMA in Mali, West-Afrika. Hun werkdomein is: technical outreach. Adres: Mission Protestante CMA - BP 19 - Koutiala, Mali, West-Afrika. Tel: (00223) 6 674 19 17.

Uw giften kunnen naar: CAMA - Amersfoortseweg 44 - 3951 LC Maarn - www.cama.nl - Postbank 309400 - ABN 48 46 74 048. O.v.v. Bergeijk.

TFC: Sandra (gebed) - loonstra@ision.nl; Rene (communicatie PGM) - ravanrossum@hotmail.com; Wilko & Mariska (organisatie) - vanderpeijl@casema.nl - Marc & Janneke (financien) - marcvanbergeijk@filternet.nl; Peter (algemene zaken) - peter.ribbers@hetnet.nl.

