

# HOOPVOL AFRIKA

Vanuit Senegal met  
ANCO & EWIEEN



De maand januari gebruikten we om het gestarte werk verder af te maken. Anco plaatste, samen met collega's, een nieuwe waterpomp op Beersheba, waardoor de velden weer volop kunnen bloeien. Ewien begon vroeg dit jaar met de jaarlijkse fotoportretten (27 in totaal!), omdat ze wist dat ze later in het jaar op reis zou zijn. Tijdens de fotosessies leert ze ieder jaar weer bijzondere dingen over iedere student. Hun eigen creatieve inbreng resulteert vaak in de meest bijzondere beelden.

Begin februari trokken we weer richting Mali voor o.a. de viering van **het 10-jarig bestaan** van het Vrouwen- en Kinderziekenhuis in Koutiala. Het was een feestelijke dag, waarop lokale en regionale leiders vanuit hun hart dank uitspraken over de tomeloze inzet om de gezondheid van vrouwen en kinderen te verbeteren. "In de afgelopen 10 jaar mocht het ziekenhuis meer dan 80.000 patiënten ontvangen. Bijna 17.000 babies zijn geboren, 1.556 keizersnedes gedaan en 6.288 operaties uitgevoerd." Indrukwekkende cijfers, die om veel inzet en energie vragen. Samen met zijn jongens is Anco begonnen met de bouw van een systeem om ook in de avond het ziekenhuis op zonne energie te kunnen laten draaien.

Ook in Mali mochten we bezoek uit Nederland verwelkomen. Samen gingen we aan de slag met het verwerken van de container en de aanleg van glasvezel op de Bethel bijbelschool. Relatief goed internet is van groot belang om onderzoek te doen tijdens de studie jaren aan de bijbelschool. Ter ontspanning brachten we een bezoek aan een kleine dorpskerk en deelden we knuffeldieren uit aan langdurig zieke kinderen in het ziekenhuis. **Lees meer hierover op onze Blog!**

Ewien filmde, met behulp van andere vrouwen, een sketch waarin het belang van het geven van bloed werd onderstreept. Men wil in Koutiala graag **een bloedbank** opzetten, waardoor vele levens gered kunnen worden. Nu wordt er vaak ter plekke naar een geschikte bloeddonor gezocht, waardoor hulp regelmatig te laat komt. Dan onze Malinese vriendin Martine ... De aanraking met God is voor iedereen zichtbaar, we hebben haar nog nooit zo welbespraakt en lachend meegemaakt! Ook haar dromen zijn veranderd: ze wil zich graag gaan inzetten voor wezen en oorlogskinderen.

## VIDEO BEELDEN FAMA

De container bevatte ook een nieuwe Drone, waarmee we aanzienlijk hogere kwaliteit beelden kunnen schieten.

Anco maakte - tot groot vermaak van jong en oud - een testvlucht met de Drone tijdens een bezoek aan Fama, een klein dorp waar een collega met zijn team een hangar kerk kwamen plaatsen.

Surf naar onze website voor een korte **timelapse video** van de bouw van de hangar.



## BIJZONDERE ONTMOETING

Tijdens het uitdelen van de knuffeldieren ontmoetten we een ernstig ziek meisje Ramatou. Ondanks alle medische zorg die ze ontving, werd ze steeds zieker en uiteindelijk is ze in maart overleden.

In de laatste week van haar leven sprak ze haar geloof uit in Jezus en vond ze Troost in Gods woord. Ook haar ouders putten Troost uit het feit dat Ramatou nu een beter Leven leidt, zonder pijn en verdriet.





## COMING SOON; THE LONG-PROMISED FUTURE BEING BUILT AT BEER-SHEBA

Rond de Kerstdagen kwamen Anco's broer Jaap en neef Adam op bezoek. We vroegen Adam, als gepassioneerd schrijver, Afrika in eigen woorden te beschrijven.

I first saw it on the flight coming in; our plane was banking in a turn over Dakar, and I looked out the window to see a particular structure set atop a hill on the coast: the African Renaissance Monument, meant to be a symbol of a resurgent Africa, ready to shape its own destiny in the 21st century. Powerful words, considering that throughout the previous century, no other continent has been so much a pawn in the hands of others as this one; be it colonization, civil wars, government corruption, or climate changes, the history of Africa has been, and still is, a troubled one. Yet, at the same time, the potential for the rise that the monument is meant to symbolize is there, something that became abundantly clear to me during the three weeks that I spent in Senegal.



Staying with my uncle, Anco, his wife Ewien, and a number of their friends and colleagues in M'bour for three weeks, my father and I got to see first-hand the progress that is being made. Though we visited a number of project sites, the focus was largely on the Beer-sheba project,

a school, church, and farming community where, to my understanding, young people from churches around Senegal are nominated to live and work for a time, picking up essential skills in the process. It's education in faith and life, and while I won't make a secret of my skepticism of the former, it's clear that the people working in and running the project are providing something that will be sorely needed in much of Africa if the promised rise out of poverty is to materialize. In doing so, they are providing hope and improving the lives not only of the students learning how to grow crops in an environment increasingly threatened by desertification, but also to the communities to which those students will return after their stay in Beer-sheba comes to an end. Lives are changed just by teaching people how to provide themselves and others with a stable food supply, a testament to how much of a difference even basic education can make to a people whose poverty generally prevents them from getting one. It helps to unlock their potential, and potential is one of the few things that is present in abundance even in the poorest areas of Senegal.

I read a library book on Senegal before my trip: it presented it as one of the more stable and developed countries in Africa, and in some ways it's right; Dakar is a commerce center for much of West Africa, and with its well-paved roads, modern looking buildings, and advertising bill-boards, much of it does a good impression of a modern, western city. Senegal also hasn't suffered the destructive civil wars and unrest that plague many of its neighbors, and the government has many international aspirations. However, much of it comes off as a façade, and one that's cracking at the edges: ... (read on | [www.avonturiers.nl](http://www.avonturiers.nl))

## VANUIT HET TFC

### AFSCHEID VAN TFC / MARISKA EN WILKO VAN DER PEIJL

De afgelopen jaren waren we betrokken bij de thuisfrontcommissie (TFC) van Anco en Ewien. Een TFC is een groep mensen die zendingswerkers praktische ondersteuning verleent door contact, gebed en fondswerving.

Terugkijkend zien we dat Anco en Ewien, door de jaren heen, zijn gegroeid in hun bediening: ze leven in afhankelijkheid, hebben moeilijkheden gekend, maar mochten ook telkens weer zegen ervaren in hun leven. Als TFC deel je mee in moeilijkeren tijden, maar mag je ook meedelen in de zegen.

In goed overleg hebben we (Wilko en Mariska) besloten om het stokje door te geven, zodat we ons op andere taken kunnen gaan richten. We hebben het TFC werk met plezier gedaan en we blijven graag Anco en Ewien op de achtergrond steunen.

**(ANCO & EWEN)** Met veel dankbaarheid kijken we terug op de jaren dat Mariska en Wilko zich voor ons en Gods werk in West-Afrika hebben ingezet. We wensen hen Gods zegen toe bij alle (nieuwe) te ontplooiën activiteiten.

Arianne, de zus van Anco, neemt voorlopig het voorzitterschap over en we zijn op zoek naar aanvulling op ons TFC.

## DANK EN GEBEDSPUNTEN

Dank: Bijzondere tijd in Mali (o.a container) en Burkina Faso (radiowerk)  
 Dank: Zichtbare transformatie Malinese vriendin  
 Gebed: Halt toeroepen geweld: in West-Afrika, wereldwijd  
 Gebed: Guinee met nieuwe Ebola slachtoffers

## TFC:

Sandra (gebed) - [sandra@loonstra.eu](mailto:sandra@loonstra.eu); René (communicatie EGM) - [ravanrossum@hotmail.com](mailto:ravanrossum@hotmail.com); Arianne (financiën) - [ajvanbergeijk@hotmail.com](mailto:ajvanbergeijk@hotmail.com); Peter (algemene zaken) - [peter.ribbers@hetnet.nl](mailto:peter.ribbers@hetnet.nl).

## COLOFON

Sinds sept 2004 wonen en werken Anco & Ewien voor de CAMA in West-Afrika. Hun werkdomein is: technische ondersteuning. Postadres: Anco en Ewien van Bergeijk | B.P. 50.600 | 10200 Dakar | Senegal | [www.avonturiers.nl](http://www.avonturiers.nl)

Uw giften kunnen naar: CAMA - Postbus 265 - 3970 AG in Driebergen-Rijsenburg - [www.cama.nl](http://www.cama.nl) - ABN/AMRO: IBAN= NL76 ABNA 0484 6740 48 en BIC = ABNA NL2A o.v.v. 'Technische Ondersteuning West-Afrika'.



# ANTWOORDKAART



## Projecten waarbij Anco & Ewien betrokken zijn:

- # Bethel bijbelschool zonne energie (BGKCTL)
- # Kennis delen op agrarisch gebied
- # Productie korte video's (BGKFOTO)
- # Zonne energie Hope Clinic, Guinee (BGKALG)
- # Technische ondersteuning radio's (BGKRBF)
- # Beersheba project, Senegal (BGKBEER)
- # Algemeen technisch werk (BGKALG)

## Ik wil graag mijn steentje bijdragen aan het werk in West-Afrika

- En ontvang graag de nieuwsbrief PER E-MAIL (VOORKEUR) / PER POST \*  
(omdat ik geen gelegenheid heb de nieuwsbrief per e-mail te ontvangen)
- En maak zelf een bedrag EURO ..... EENMALIG / PER MAAND / PER KWARTAAL / PER JAAR \* over op ABN/AMRO: IBAN= NL76 ABNA 0484 6740 48 en BIC = ABNA NL2A - CAMA in Driebergen - Rijsenburg o.v.v. **Technische Ondersteuning West-Afrika.**
- Hierbij machtig ik CAMA om EURO..... EENMALIG / PER MAAND / PER KWARTAAL / PER JAAR \* af te schrijven van mijn bankrekeningnummer .....met ingang van .....-.....20....
- Deze bijdrage graag bestemmen voor: TECHNISCHE ONDERSTEUNING (ALGEMEEN) / ONDERSTEUNING SPECIFIEK PROJECT (zie kader)\*: .....

\* DOORHALEN WAT NIET VAN TOEPASSING IS!

**"Giften aan de CAMA zijn belasting aftrekbaar. CAMA heeft de ANBI-status".**

NAAM:

ADRES:

POSTCODE / WOONPLAATS:

E-MAIL:

**HANDTEKENING:**

## NA ONDERTEKENING OPSTUREN NAAR

OPTIE 1:

Arianne van Bergeijk  
Stationsweg 12  
3218 AV Heenvliet

OPTIE 2 (GEEN POSTZEGEL NODIG):

CAMA  
Antwoordnummer 1007  
3970 VB Driebergen - Rijsenburg

OPTIE 3:

Via een PayPal / Ideal knop op de homepage van onze website:  
[www.avonturiers.nl](http://www.avonturiers.nl)

Via fundraising [website ActHope](http://website ActHope)